



Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij,  
in alle eeuwigheid ben jij.



Zacht en vredig is van ons heengegaan

Mevrouw

# Monique Robijns

Weduwe van Mil Van Impe († 2013)

Geboren te Erpe op 3 maart 1931 en zachtjes  
ingeslapen in VZW Meredal te Mere op 12 juni 2018.

Dit melden U met diepe droefheid:

Vera en Robert Van Impe-Craske,  
William en Dina Van Impe-Van De Velde,

*haar kinderen*

Brent Van Impe,  
Robin Van Impe,

*haar kleinkinderen*

*Haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.*

De families Robijns, Van Impe, Sonck en Lievens.

Met dank aan het verplegend personeel van rusthuis VZW Meredal in Mere.

---

De uitvaartplechtigheid, waartoe u beleefd wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Bavo te Mere

**op zaterdag 16 juni 2018 om 10.00 uur**

waarna wij Monique te ruste leggen in de familiegrafkelder  
samen bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Mere.

Samenkomst in de kerk om 9.50 uur.

Na de plechtigheid wordt u de gelegenheid geboden uw medeleven  
te betuigen aan de familie achteraan in de kerk.

Je kan Monique een laatste groet brengen in het funerarium Hermans,  
Edgard Tinelstraat 24, B-9520 Sint-Lievens-Houtem,  
op donderdag van 17.00 uur tot 19.00 uur.

*Rouwadres: Begrafenissen Hermans,  
Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem  
t.a.v. de familie Van Impe-Robijns.  
Online condoleren [www.begrafenissen-hermans.be](http://www.begrafenissen-hermans.be)*