

*Je wereld werd steeds kleiner
de deur ging langzaam dicht.
Iedere dag toch verder
jouw reis naar het eeuwige licht.
Zoveel vragen zonder antwoord
wat ging er in je om?
Niemand kan het nog vertellen
alleen God die weet waarom.*

Dankbaar om wat zij voor ons is geweest nemen wij afscheid van

Ludovika "Louise" Boelens

Geboren in Gent op 11 augustus 1922 en
zachtjes ingeslapen in Woonzorgcentrum "Ter Kimme" in
Sint-Lievens-Houtem op 10 februari 2019.

Dit melden U met diepe droefheid:
Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Iris en Andre,
Benoit en Sophie,
Emma,
Arno,

De plechtige uitvaartliturgie met asurne, waartoe u beleefd wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Sint-Michaëlkerk
te Sint-Lievens-Houtem
op donderdag 14 februari 2019 om 10.00 uur.
Daarna zullen we de urne bijzetten in
het columbarium op de
begraafplaats van Sint-Lievens-Houtem.

Samenkomst in de kerk om 9.50 uur.

Rouwadres: *Begrafenissen Hermans,*
Edgard Tinelstraat 24,
9520 Sint-Lievens-Houtem
t.a.v. de familie Boelens
online condoleren:
www.begrafenissen-hermans.be

