

*De zon scheen, de vogels vlogen,
de bloemen bloeiden en toen werd alles stil.*

Geheel onverwacht werd uit ons midden weggenomen

de heer

Camiel Van Tittelboom

Weduwnaar van Martha D'Hoye

Geboren in Aalst op 22 mei 1944 en plots
overleden in Herzele op 1 juni 2021.

Wij hadden graag samen met u afscheid
genomen van Camiel, maar gezien de huidige
coronamaatregelen zal de plechtigheid plaatsvinden
in intieme kring en op uitnodiging van de familie.

Na de plechtigheid zullen we Camiel herenigen met zijn
echtgenote Martha in het columbarium
op het kerkhof van Mere.

Dit melden u stil, verdrietig, maar vooral dankbaar:

Zijn kinderen

Guy en Sylvia Van Tittelboom-Dooremont

Zijn kleinkinderen

Tineke Van Tittelboom

Steffy Van Moer en vriend Ruben

Tinne Van Moer

Zijn broers, schoonzussen, neven en nichten

De families Van Tittelboom, D'Hoye, Roelandt en Minoodt.

Je kan een laatste groet brengen aan Camiel in
funerarium Hermans, Edgard Tinelstraat 24,
9520 Sint-Lievens-Houtem op
zaterdag van 14.00 u. tot 15.00 u. en
zondag van 10.00 u. tot 11.00 u.

Rouwadres: De familie Van Tittelboom-Dooremont
Magerstraat 89, 9420 Erpe-Mere
online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be

*Er was geen afscheid
geen omhelzing
de dood kwam plotseling
als een dief in de nacht*

*wat troost
is dat je weet
dat er geen angst was
en geen pijn*

*er was een onverwachte
zachte dood
dat is wat, nàst gemis
de pijn verzacht*

Camiel Van Tittelboom

° 22 mei 1944

† 1 juni 2021

Voor uw aanwezigheid
Voor uw vriendschap
Voor uw blijken van medeleven

Onze oprechte dank.

