

Omringd door zijn geliefden hebben we afscheid genomen van een liefdevolle vader en trouwe echtgenoot



de heer

Guy Coppens

Echtgenoot van Emilienne Van Wijnendaele

Geboren in Burst op 19 juni 1947 en overleden in het O.L.V Ziekenhuis in Aalst op 17 juni 2021.

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Guy, maar gezien de huidige coronamaatregelen zal de plechtigheid plaatsvinden in intieme kring en alleen op uitnodiging van de familie in de Sint-Martinuskerk in Burst.

Guy zal thuis in zijn vertrouwde omgeving een plaats krijgen.

Dit melden u stil, verdrietig, maar vooral dankbaar:

Zijn echtgenote
Emilienne Van Wijnendaele

Zijn kinderen en kleinkinderen
Stephan Coppens
Christophe, Chloé

Jan en Linsey Coppens-De Vos
Farah, Laura

Johan en Veerle Coppens-Keppens

Katrien en Vincent Coppens-De Bom
Thibo, Robin, Fay

Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Coppens, Van Wijnendaele, De Waele en Schelfhout.

Met dank aan huisartsenpraktijk Bambrugge en de thuisverpleging.

Rouwadres:
Gentsestraat 45 bus 1, 9420 Erpe-Mere
online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be

*We hebben afscheid genomen
Van jouw hart met ons hart.*

*We hebben onze handen
gevouwen met de jouwe
om ze te warmen
een laatste maal.*

*We hebben afscheid genomen
een laatste groet gebracht
onze gedachten bij jou
die wij liefhadden
en niet vergeten kunnen.*

(Ugo Verbeke)

Guy Coppens

° 19 juni 1947
† 17 juni 2021

Mijn lieve Guy,

Rustig en zacht zoals je geleefd hebt, zo ben je ook heengegaan.

Het verdriet dat wij nu hebben is onnoemelijk groot.

Wie had ooit kunnen denken dat het zo vroeg ging zijn.

Gelukkig heb ik alle steun van onze kinderen, ze zijn er altijd geweest voor jou en voor mij.

Bij elke druppel van de dauw zal een traan zijn van verdriet om jouw gemis.

Door mijn dagelijks gebed zal de Heer mij sterken en ik vertrouw op hem.

Lieve Emmy zoals je mij noemde,

ik dank je voor al je goede zorgen en bezorgdheid, dag en nacht.

Steeds stond je klaar om mij bij te staan wanneer ik het moeilijk had,

ook als was het voor jou niet altijd vanzelfsprekend.

Toch deed je wat er in je macht was.

Kinderen blijf jullie moeder nabij en steun haar waar nodig.

Vaarwel.

Je liefhebbende echtgenoot en vader.

