

En nu, nu werd je moe.
Je was aan het einde van de weg,
aan de grenzen van al je kracht.
Ga nu maar, we weten dat er iemand op je wacht.



Met pijn in ons hart melden wij u het overlijden van mevrouw

Lydie Coppens

weduwe van Paul Van Kerkhove

Geboren te Oordegem op 19 januari 1934 en thuis plots
te Wetteren overleden op 22 april 2022.

Dit melden u stil, verdrietig, maar vooral dankbaar:

Haar kinderen:

Luc en Karine De Lausnay - Van Kerkhove

Haar kleinkinderen en achterkleinkind:

Kurt en Femke Frooninckx- De Kerpel
Senn Frooninckx

Met dank aan:

Haar vriendin en verpleegster Lutgart De Roo.
Haar goede buren Marc en Herman De Frenne en Nadine Van Hoecke.



De uitvaartplechtigheid met asurne,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatsvinden
in crematorium Siesegem, Merestraat 169 te Aalst
op zaterdag 30 april 2022 om 12.00 uur.

Samenkomst in de ontvangstruimte van het crematorium vanaf 11.45 uur.

Na de plechtigheid zullen we de as van Lydie bijzetten in het graf samen
bij haar echtgenoot Paul op de begraafplaats van Smetlede.

Rouwadres: *Begrafenissen Hermans, Markt 28/01, 9340 Lede.*
t.a.v. de familie Coppens-Van Kerkhove
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be