

De vogels fluiten gewoon door.  
En ik, ik snap het allemaal wel.  
Mijn verstand zegt: het is goed zo.  
Maar wat ik voel is anders,  
om wat er was en nooit meer terugkomt ...

Mijn vader.

*Theophiel Mory*

° 27 MAART 1949 - † 20 AUGUSTUS 2022

*Van alles beleefd, van alles gedaan,  
laat mij nu maar rustig gaan.*

Intens bedroefd geven wij kennis van het overlijden van

De heer

*Theophiel Mory*

Weduwnaar van Christiane Van Leuven

Geboren te Vlierzele op 27 maart 1949 en overleden in  
WZC Sint-Vincentius te Aigem op 20 augustus 2022.

---

De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de Sint-Federicuskerk te Vlierzele  
**op donderdag 25 augustus 2022 om 10.00 uur.**

Na de plechtigheid zullen we Theophiel te ruste leggen  
op de begraafplaats van Vlierzele.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.

Hij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Zijn kinderen en kleinkind:

Pedro en Sofie Mory - Stroobant

Mario en Carine Mory - Redant

Milan Mory

Zijn schoonbroer:

Roger Van Leuven, kind en kleinkind

De families Mory, Van Leuven, Steenwerkers en Van Hecke.

Dank aan zijn huisartsen Dr. Lieven en Annelies Latoir en het voltallige personeel  
van WZC Sint-Vincentius te Aigem.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem  
t.a.v. de familie Mory - Van Leuven.

Online condoleren: [www.begrafenissen-hermans.be](http://www.begrafenissen-hermans.be)