



*Als een bloem, zo is het leven
't begin is teer en klein.*

*De een die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn.*

*Sommige bloemen blijven lang
weer anderen blijven even.*

*Vraag niet bij welke groep je hoort
dat is 't geheim van het leven.*

mevrouw

Kristel Bruyland

° 13 januari 1979 - † 5 maart 2024

*Ik huil om de stilte na jouw bestaan,
het verdriet omdat er geen afscheid was.
Ik huil omdat jij zo eenzaam bent gegaan
omdat de dood jou zo plots heeft verrast.*

Intens bedroefd geven wij kennis van het overlijden van

mevrouw

Kristel Bruyland

Geboren in Aalst op 13 januari 1979 en plots overleden
in Reva Ter Sig in Lebbeke op 5 maart 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de uitvaartplechtigheid, rondom de asurne,
in de Sint-Martinuskerk in Lede
op woensdag 13 maart 2024 om 11.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 10.50 uur.

Mogelijkheid tot condoleren na de plechtigheid.

Na de plechtigheid zal Kristel thuis een plaatsje krijgen in haar vertrouwde omgeving.

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Haar ouders:
Luc en Rita Bruyland - Latour

Haar broer, schoonzus en neefje:
Pieter en Veronique Bruyland - Gevaert, Gust

Haar nonkels, tantes, neven en nichten:
Erik en Danielle Van Gysegem - Bruyland, kinderen en kleinkinderen
William en Hilde De Sutter - Latour, kinderen en kleinkinderen

De families Bruyland en Latour.

Met dank aan haar huisarts dr. Groffils en aan het voltallig personeel van Reva Ter Sig in Lebbeke.

Rouwadres: familie Bruyland - Latour,
Jezuïtenstraat 6, 9340 Lede
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be