

*Men moet niet wenen om wat niet meer is
Maar gelukkig zijn om wat is geweest.*



Rosa Bogaert

° 7 juni 1937 - † 7 april 2024

*Herinner mij zoals ik was
Heel gewoon, heel bijzonder*

Gesterkt door mooie herinneringen nemen we treurig maar dankbaar afscheid van

Mevrouw

Rosa Bogaert

Weduwe van Paul Huttener.

Geboren in Lebbeke op 7 juni 1937 en
overleden in WZC Prieelshof in Oordegem op 7 april 2024.

De afscheidsplechtigheid rondom de asurne,
zal plaatshebben in de aula van Hermans (Intermezzo), Kasteeldreef 55, 9340 Lede
in familiale kring.

Na de plechtigheid zal de as van Rosa terug aan de natuur gegeven worden
op het kerkhof van Lede in alle intimiteit.

Zij was moe van:
Marc(†)
Gisèle

Zij was moemoe van:
Bart, Tim, Nico, Raf
en haar achterkleinkinderen.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, Markt 28/01, 9340 Lede
t.a.v de familie Huttener & Bogaert.
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be