



*Dit afscheid doet onnoemlijk pijn,  
maar wat geweest is houdt ons samen, jij zal er voor altijd zijn.*

Heden is van ons heengegaan

Mevrouw

# *Paula Van Hauwermeiren*

Weduwe van Jan De Winter

Geboren in Wichelen op 7 september 1934 en overleden  
in WZC Molenkouter in Wichelen op 24 april 2024.

Gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken.

Dit melden u stil, verdrietig, maar vooral dankbaar:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Marie-Jeanne(†) De Winter

Laura\*

Luc(†) De Winter

Lutgart(†) De Winter

Martine en Willy De Winter - Heirwegh

Hendrik en Ludmylla Heirwegh - Bombonate, Isadora en Mariana

Elisabeth en Johan Heirwegh - Jansen, Vallery en Inoue

Delen mee in de rouw:

Haar neven en nichten

De families Van Hauwermeiren, De Winter, Nijs en Migrode.

Met dank aan haar huisarts dr. Vandermeersche Eric en  
het voltallig personeel van WZC Molenkouter in Wichelen.

---

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de Sint-Gertrudiskerk in Wichelen  
**op donderdag 2 mei 2024 om 11.00 uur**

Samenkomst in de kerk vanaf 10.45 uur.

Na de plechtigheid herenigen wij Paula met haar echtgenoot Jan op de begraafplaats van Wichelen.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, Markt 28/01, 9340 Lede  
t.a.v. de familie De Winter - Van Hauwermeiren  
Online condoleren: [www.begrafenissen-hermans.be](http://www.begrafenissen-hermans.be)