

*Waar je ook bent,  
ik zou het niet weten.  
Niet in afstand of tijd te meten.  
Maar ik heb je bij me,  
diep in mij.  
Daarom ben je zo dichtbij.*

*Toon Hermans*



*Nooit meer hier  
maar altijd bij ons.*

Intens bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van

# Georgette Verhelst

weduwe van Armand Dheedene

Zij werd geboren te Deinze op 8 maart 1928 en  
zachtjes ingeslapen in de armen van haar geliefden in  
WZC Ter Kimme te Sint-Lievens-Houtem op 16 oktober 2024.

mama van	Philip(†) en Maria Caroline Martine en Bart
meme van	Tim en Ellen Stijn Tuur en Axelle
Memeetje van	Juul en Maurice Oona en Oscar

De afscheidsplichtigheid rondom de urne,  
zal plaatshebben in crematorium "Siesegem",  
Merestraat 169 te Aalst  
**op woensdag 23 oktober 2024 om 10.00 uur**  
in familiale kring.

Na de plechtigheid zal Georgette thuis een plaatsje krijgen  
samen bij haar echtgenoot Armand.

Met dank aan haar huisarts dr. Debekker en  
het voltallig personeel  
van WZC Ter Kimme te Sint-Lievens-Houtem.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans  
Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem  
t.a.v. de familie Dheedene - Verhelst  
Online condoleren: [www.begrafenissen-hermans.be](http://www.begrafenissen-hermans.be)

Mama

Mama is het woord  
waar het leven mee begint

Mama is het woord  
dat hoort bij ieder kind

Een woord om zacht te zeggen  
niet om luid te schreeuwen  
het hoeft niets uit te leggen  
en gaat door alle eeuwen

Mama is het woord  
waar de mensheid mee begint  
mama is een ander woord  
voor liefde.

*Toon Hermans*