

Als een bloem, zo is het leven  
't begin is teer en klein.  
De een die bloeit uitbundig  
de ander geurt heel fijn.  
Sommige bloemen blijven lang  
weer anderen blijven even.  
Vraag niet bij welke groep je hoort  
dat is 't geheim van het leven.

# Daniël Foncke

° 28 september 1956 - † 18 december 2024

*Herinner mij,  
maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij in stralende zon,  
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

In eeuwige vrede van de Heer werd opgenomen

de heer

# Daniël Foncke

Zoon van wijlen Marcel Foncke en Maria Elaut.

Geboren te Zottegem op 28 september 1956 en te vroeg overleden in Zorgband Leie en Schelde te Merelbeke op 18 december 2024.

---

De afscheidsplichtigheid rondom de asurne, zal plaatshebben in crematorium Siesegem, Merestraat 169, 9300 Aalst in intieme kring.

Na de plechtigheid zal de as van Daniël bijgezet worden bij zijn moeder Maria op het kerkhof van Sint-Lievens-Houtem.

Hij was broer en schoonbroer van:  
José en Irina Foncke - Terekhina

Hij was nonkel van:  
Maxim Foncke

De familie Foncke - Elaut.

Met dank aan het voltallig personeel van Zorgband Leie en Schelde te Merelbeke en dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar zijn broer José voor de zorg en de vele bezoekjes.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans,  
Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem  
t.a.v. de familie Foncke - Elaut.  
Online condoleren: [www.begrafenissen-hermans.be](http://www.begrafenissen-hermans.be)