

“Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje,
en alle beetje die je stierf, ‘
t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan.
Je zegt: ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.”

Ruphine Muylaert

° 2 JANUARI 1936 - † 7 JANUARI 2025

*Als het lichaam niet meer wil,
en het leven wordt een strijd.
Is men dankbaar dat het wordt bevrijd.*

Intens bedroefd geven wij kennis van het overlijden van

Mevrouw

Ruphine Muylaert

Geboren in Sint-Lievens-Houtem op 2 januari 1936 en zachtjes ingeslapen in WZC Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem op 7 januari 2025.

We zullen afscheid nemen van Ruphine rondom de asurne, in alle intimiteit in crematorium Siesegem in Aalst.

Na de plechtigheid zal de as van Ruphine terug aan de natuur gegeven worden op de strooiweide van crematorium Siesegem in Aalst.

Je kan Ruphine een laatste groet brengen in funerarium Hermans, Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem op maandag van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:

Maria en Daniël De Beer - Maegerman

Jessie en Tim Maegerman - Impens, Tommy

Mario De Beer

Ibe De Beer

Ytse De Beer

Sonja en Colin De Beer - Holloway

Quinn Holloway

Nell Holloway

De vader van haar kinderen:

Robert(†) De Beer

Delen mee in de rouw:

Haar neven en nichten

Met dank aan huisartsenpraktijk Van Wambeke en team, het voltallig personeel van WZC Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem en speciale dank aan Madeleine voor alle goede zorgen en vele bezoeken.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem

t.a.v. de familie Muylaert - De Beer

Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be