



*Het valt niet mee om los te laten
We hebben het goed gedaan
Het mooiste van jou blijft achter
Het is slechts je lichaam dat we laten gaan*

Ver weg van ons, maar toch zo nabij, is van ons heengegaan
de heer

Gilbert Van De Steen

weduwnaar van Godelieve Berckmoes († 1988)

Geboren in Oordegem op 27 januari 1933 en thuis overleden in
Oordegem op 1 april 2026.

Gezalfd met de Heilige Olie.

Dit melden u stil, verdrietig, maar vooral dankbaar:

Zijn kinderen en kleinkinderen:

Danny en Katleen Van De Steen - Van Wesemael
Matthias Van De Steen
Eline Van De Steen

Delen mee in de rouw:

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van De Steen, Berckmoes, Willems en De Pauw.

Met warme dank aan zijn huisartsen dr. Covens, dr. Van Praet, dr. Van Hove(t)
en de thuisverpleging Nadia D'Haes en team.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk in Oordegem
op donderdag 9 april 2026 om 11.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 10.50 uur.

Er is gelegenheid tot groeten na de dienst.

Na de plichtigheid zullen we Gilbert herenigen samen bij zijn echtgenote op de begraafplaats van Oordegem.

Een laatste groet kan in funerarium Hermans,
Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem op dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Rouwadres: Begr. Hermans, Markt 28/01, 9340 Lede
t.a.v. de familie Van De Steen - Berckmoes.

Een woord van steun kan u delen via online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be